

ST

AAN: HOOFD Sie Veiligheid-LAS *GW*
HOOFD B.V.D.

Nr 60.331.w.5/Conf

DATUM: 29 november 1978

-o-

Datum bericht : 27 november 1978
Bron : 
Samengewerkt met : 
Ondernomen actie : 



Onderwerp: Bezetting Ministerie van
Defensie 

Bijlagen : 4.

Op 22 november 1978 te 10.35 uur, werd door een groep van 17 personen de hal van het Ministerie van Defensie bezet.

(Allen nader te noemen onder A 1 tot en met 17)

Deze groep kon het Ministerie niet verder binnendringen daar de toegang hiertoe werd afgesloten door de ter plaats aanwezige portier, die de glazen toegangsdeuren elektrisch vergrendelde.

Tevens verbonden zich 8 personen doormiddel van een ijzeren kettinkje aaneen op het bordes van genoemd Ministerie. (Allen nader te noemen onder B 1 tot en met 8)

Door de ongeveer 20 aanwezige sympathisanten van bovengenoemden werden pamfletten verspreid, waarin het doel van de actie werd uiteen gezet. De actie was ondermeer een protest tegen de wapenproductie en het militarisme in zijn algemeenheid.

Te 11.35 uur werden de 8 actievoerders die zich op het bordes bevonden door de Gemeentepolitie verwijderd en overgebracht naar het bureau voor nader in verband met overtreding van de Algemene Politie Verordening van de gemeente 's-Gravenhage.



[REDACTED]

Te 11.50 uur was door personeel van de Koninklijke marechaussee in samenwerking met personeel van de Gemeentepolitie 's-Gravenhage, de hal van het Ministerie ontruimd. Deze 17 actievoerders werden overgebracht naar de brigade Koninklijke marechaussee 's-Gravenhage voor nader verhoor terzake overtreding van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. (Lokaalvredebreuk)

Personalias:

- A c . 1. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, wonende te [REDACTED]
- 2. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, wonende te [REDACTED]
- 3. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, dienstplichtig soldaat, registratienummer [REDACTED] ingedeeld bij het Depot voor Discipline te Nieuwersluis, wonende te [REDACTED] (Betrokkene stond gesignaleerd terzake overtreding van artikel 150 van het Wetboek van Militair Strafrecht)
- 4. [REDACTED] geboren [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, student aan de Katholieke Sociale Academie te 's-Gravenhage, wonende te [REDACTED] en verblijvende te [REDACTED]
- 5. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, zonder beroep, wonende te [REDACTED]
- 6. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] wonende te [REDACTED]
- 7. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, [REDACTED] wonende te [REDACTED]
- 8. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, [REDACTED] wonende te [REDACTED] (volgens eigen opgave: [REDACTED])
- 9. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] wonende te [REDACTED]
- 10. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd wonende te [REDACTED]
- 11. Van der [REDACTED] geboren te [REDACTED] wonende te [REDACTED]
- 12. [REDACTED] geboren te [REDACTED] op [REDACTED] ongehuwd, student, wonende te [REDACTED]

art

5000 Linc.

NA

13. [redacted]
geboren te [redacted] op [redacted] gehuwd,
wonende te [redacted]

14. geboren te [redacted] op [redacted]
wonende te [redacted]

15. geboren te [redacted] op [redacted] gehuwd, x NA
wonende te [redacted]

16. geboren te [redacted] op [redacted] ongehuwd,
wonende te [redacted]

17. geboren te [redacted] op [redacted] ongehuwd, scholier,
wonende te [redacted]

18. geboren te [redacted] op [redacted]
wonende te [redacted]

19. geboren te [redacted] op [redacted] zonder beroep, ongehuwd,
wonende te [redacted]

20. geboren te [redacted] op [redacted]
zonder vaste woon of verblijfplaats

21. geboren te [redacted] op [redacted] x NA
zonder beroep en zonder vaste woon of verblijfplaats.

22. geboren te [redacted] op [redacted] NA erkend GMD-er
wonende te [redacted]

23. geboren te [redacted] op [redacted] erkend GMD-er
wonende te [redacted]

24. geboren te [redacted] op [redacted] student,
wonende te [redacted]
Betrokkene is gehuwd met: [redacted]

25. geboren te [redacted]

26. geboren te [redacted] op [redacted] ongehuwd, zonder beroep,
wonende te [redacted]

v De onder A 7 genoemde is bekend als zijnde de leider van de afde-
ling Groningen van Onkruit.

v De onder A 17 genoemde heeft één kind en leeft samen met een reeds
gehuwde man genaamd [redacted] geboren [redacted] op [redacted]

[REDACTED]

De genoemde onder B 1 behoort tot de groep Onkruit van de afdeling Groningen.

De onder B 6 genoemde behoort tot het Anti Repressie Front te Rotterdam.

[REDACTED] genoemd onder B 7 behoort tot het Anarchistisch Komitee Trecht.

[REDACTED]

11/11/78



MINISTERIE VAN DEFENSIE ...

BEZET

Een dag voor prinsjesdag werd Den Haag opgeschrikt door een harde bezettingsakte. In het hof van de Hollandse Leeuw stelden werkloze jongeren, opgeroepen door het ANJV, de schrille tegenstelling werk-wapens aan de kaak.

In de hal van het ministerie van Defensie werd de lous "meer werk, minder wapens" tot een rondwarand spook in de gangen van de defensie.

Hoge officieren, die het "lagere" personeel aan het werk stuurden, liepen zenuwachtig heen en weer. Niet wetend wat ze met 40 werkloze jongeren aanmoesten. Fanatieke marchaussees moesten de nederlandse veiligheid verdedigen tegen vrede-lievende, zingende, werkloze jongeren.

Werkloze jongeren die terecht meer werk op-eisten i.p.v. de steeds stijgende defensie-uit-gaven.

Na wat onderhandelen (een gesprek met de plv. secretaris generaal) met een zenuwachtige politieboss, hebben we zelf de bezetting opgeheven. Nu nog wel!

In het gesprek (of liever monoloog) wat we daarna hadden met de plv. secretaris generaal Cusvel, bleek dat we te maken hebben met dichtgestopte dovemans-oren.

Hardere aktes zijn geboden: nieuwe midde-len hoeven we niet te schuwen; stel onze eisen "meer werk, minder wapens" kethard aan de orde. Dat is de enige manier om door de dikke gesloten deuren van Ministeries en regering heen te komen.



BEZETTING VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE DEN HAAG.

Vandaag, woensdag 22 november 1978, voeren wij, een groep antimilitaristen, een bezettingsaksie uit in het Ministerie van Defensie, Plein 4 te Den Haag. Onder ons bevinden zich twee dienstplichtigen, die op verschillende redenen en op verschillende manieren niet aan hun militaire verplichtingen willen voldoen. Gemeenschappelijk is voor hen het antimilitarisme en het niet willen volgen van de wettelijke wegen voor het uiten van gewetensbezwaren tegen de militaire dienstplicht. Beiden staat een strafrechtelijke procedure te wachten, met het risico van gevangenisstraf. Door deze aksie maken zij een eind aan hun onderduikperiode. In bijgaande verklaringen leggen de weigeraars [redacted] en [redacted] hun standpunten uit.

Via deze bezettingsaksie willen wij gezamenlijk getuigen van onze protesten tegen de militaire dienst-dwang, de aanstaande arrestatie van de twee weigeraars en onze afkeer van het weerzinwekkende militarisme, als produkt van kapitalistische en staatskapitalistische systemen in oost en west, noord en zuid. Deze systemen worden in stand gehouden door heersende nachtsolites en de beschamende onderwerping en dienstbaarheid van massa's arbeiders, arbeidsters, wetenschappers en militairen, politiek, politieke partijen, vakbonden en regeringen daaraan.

De machthebbers in Nederland, waaronder wapenboeren als prins Bernard, leverden en leveren straffe-loos wapentuig aan landen als Vietnam, Argentinië en Zuid-Afrika. Voorbeelden van hun wangedrag zijn walhaast talloos. Zij komen daarvoor niet in het gevang, terwijl zij op grote schaal mensenrechten schenden. Dienstweigeraars als [redacted] en [redacted] die daartegen in opstand komen, worden echter zonder meer in de gevangenis gestopt.

Wij heffen de volgende leuzen aan:

STOP DE WAPENPRODUKSIE! STOP DE VOORBEREIDING OP MASSALE Vernietiging van al wat leeft! STOP DE WAPENTOEVOER NAAR OORLOGS- EN ONDERDRUKKINGSgebieden!

Maar wie moeten dat doen?

Moeten regeringen dat doen, parlementen, politieke partijen, wapenfabrikanten, Carter en Breznev soms?

Het zou mooi zijn, maar ze doen het niet, hebben het nooit gedaan en zullen het waarschijnlijk nooit doen.

Er wordt slechts gepraat, konferenties belegd, jarenlange ontwapeningsonderhandelingen tussen oost en west, die in feite niet gericht zijn op serieuze ontwapening, maar de toestand bestendigen door bijvoorbeeld het stellen van produktieplafonds. De uitwerking daarvan is eerder een stimulering van de bewapening dan dat het een begin maakt met werkelijke ontwapening, omdat het de weg vrij maakt voor de ontwikkeling van nieuwe en nog gevaarlijker wapens.

OMDAT IEDERE PARTIJ WIL DAT DE ANDERE VOORGAAT, EN NIEMAND DE EERSTE WIL ZIJN, IS ONTwapening ONMogelijk.

Vakbonden dan?

We herinneren aan de vervanging van de Starfighter: Tuk op werkgelegenheid kozen de grote bonden voor een gevechtsvliegtuig dat de meeste jobs zou leveren. Die grote vakbonden hebben vaak hand en spandiensten verleend aan de bewapening, in ruil voor werkgelegenheid en brood op de plank. Vakbonden, hand- en hoofdarbeiders en -arbeidsters willen hun leven draaglijker maken binnen eigen landsgrenzen en zijn desnoeds daarvoor bereid dood en verderf voor te bereiden voor hen die in zogenaamde vijandelijke staten wonen. Veel mensen zijn gewoon geraakt geen verantwoordelijkheid meer voor hun arbeid op zich te nemen: Het komt er niet op aan wat er geproduceerd wordt, als er maar een goed loon voor ontvangen wordt. Aan deze prostitutie van hersenen en handen moet een einde komen, want het zijn de kapitalistische en andere autoritaire politiek-ekonomiese systemen en hun machthebbers die de oorlog maken, maar het zijn de werkenden in de wapenfabrieken en -laboratoria die de oorlog mogelijk maken. Er zijn excuses zat te verzinnen voor deze gang van zaken, maar geen enkel is werkelijk streekkoudend, want voor voorbereiding op massaal dodend geweld middels wapenproduksie bestaat geen excuus: Uiteindelijk komt ieders leven daardoor in gevaar, inclusief het korte termijn belang van werkgelegenheid en inkomen.

Van regeringen, parlementen, politieke partijen, vakbonden, hebben we als antimilitaristen niets te verwachten: Altijd is gebleken dat ze niet bereid zijn of niet in staat zijn een eind te maken aan de produktie van en handel in wapens. Het is verspilling van energie slogans en petities aan hun adres te richten en te denken dat dat op den duur het gewenste effect zoveel zal brengen. We zullen onze aksies veel meer moeten richten op de mensen die daadwerkelijk bij de produktie van wapens betrokken zijn: de werkende in de fabrieken en laboratoria. Mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid in deze zaken en ook onze eigen positie en werkzaamheden in de maatschappij kritiek bezien. Dat betekent minstens het weigeren wapens te maken en daarop betrekking hebbende schadelijke arbeid. Alleen dan kan enige hoop bestaan voor het stopzetten van de oorlogsvoorbereiding.

Zonder omwegen stellen wij daarom:

Soldaten, arbeiders en arbeidsters, staakt! Staakt tegen militarisme en bewapening! Weest solidair, want een handtekening zetten tegen de neutronenbom is heelal niet voldoende! Zaat de poten onder het militair-ekonomies systeem weg, dat hier werkgelegenheid in de wapenindustrie schept, en daar, in de landen van de derde wereld sinds 1945 zo'n 150 door west en oost uitgelokte, aangewakkerde, gevoerde en voor imperialistische doeleinden gebroekte oorlogen heeft doen ontstaan. Met het evangelie van de werkgelegenheid in de hand wordt dood en vernietiging voorbereid en gezand in andere landen. Uiteindelijk zal deze gang van zaken ook onze vernietiging tot gevolg hebben, als er niets ingrijpends verandert.

Wilt gert elke dienstbaarheid aan oorlogsindustrie, leger en militarisme. Zo niet, dan verdienen we de oorlog die we zelf voorbereid hebben in de wapenlaboratoria, de wapenfabrieken, de kazernes, via

moeten we ons goed realiseren dat het militarisme zijn zin en bestaan ontleent aan sociale economische ongelijkheid en nationalisme en internationaal geweld. Militarisme kan alleen dreiftrefbestreden worden, wanneer we bereid zijn om een einde te maken aan kapitalistische en staatskapitalistische maatschappijvormen en die vervangen door op vrijheid en sociaal-economische gelijkheid gebaseerde socialistische structuren.

Tevens stelling nemend tegen de hypocriete behandeling met de mensenrechten:
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
EEN IEDER HEEFT RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHERDBAARHEID VAN ZIJN PERSOON.

Daarom:
Tegen elk militarisme en alle autoritaire politiek-economische systemen!



VERKLARING VAN TOTAALWEIGERAAR

Ik weiger militaire dienst. Mijn dienstweigering is een daad van verzet tegen het stelsel van militarisme, kapitalisme en statendom. De regeringen bewapenen zich tot de tanden. Ze geven jaarlijks 900 miljard gulden uit voor militaire doeleinden. Om in het zadel te blijven of om hun macht te vergroten hebben ze steeds meer en steeds leestachtiger wapentuig nodig. Ondertussen verkopen ze slappe praatjes over ontspanning en veiligheid. Honderden ontwapeningskonferenties hebben echter niets opgeleverd. De bewapening gaat juist in versnelde mate verder. Dit is geen kwestie van onmacht, maar van wil. Men wil niet ontwapenen. De oorlogsindustrie verdient schatten aan het militarisme. En de industriëlen hebben de legers tot hun beschikking, wanneer de werkende massa's hun rechten komen opeisen. Zo grijpen militarisme, kapitalisme en statendom in elkaar.

Ik weiger op bevel van hogerhand te doden, zoals ik ieder bevel zou weigeren. De staat eist het alleenrecht op het gebruik van geweld. Het doden van een medemens is in hun ogen een misdaad. Maar wanneer het wordt gedaan in dienst van het vaderland, is het opeens een heldendaad waarvoor van staatswege onderscheidingen worden uitgereikt. De geschiedenis heeft geleerd waartoe het geweldsmopolitie der staten leidt: honderden oorlogen en miljoenen doden. Die oorlogen worden sinds 1945 in de derde wereld gevoerd met westerse wapens en westerse bedoelingen. Ieder leven op aarde wordt door de huidige bewapening bedreigd. Ik weiger beslist daaraan mee te doen.

Ik ben vrije socialist. Ik wil vrijheid en gelijkheid voor iedereen. We zullen de wapenproduktie moeten stoppen, de legers afschaffen. Het verzet tegen het militarisme moet van onderaf worden opgebouwd; regenten en fabriekanten willen en kunnen wat dat betreft niets doen. We zullen ze met 'n allen moeten dwarsen.

De autoriteiten klagen steevast en heen over de toenemende misdaad in de wereld. Maar de wereld wordt beheerst door misdadigers van een krankzinnig soort! Het is aan ons allen om daar radikaal een eind aan te maken!

WEIGERT MILITAIRE DIENST! STOP DE WAPENPRODUKTIE!

GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR HET MILITARISME!

INFORMATIE OVER ONKRUIT ANTIMILITARISTEN

In toenemende mate komt Nederland (en de gehele westerse wereld) in de greep van het militarisme en de bewapening. In toenemende mate worden we gekonfronteerd met een steeds sterker repressief politie- en justitie apparaat, Anti-krakwetten, toenemende bevoegdheden voor politie en leger, het internationaal verdrag ter bestrijding van het terrorisme, dat grotere mogelijkheden geeft voor de uitlevering van 'terroristen' en het samenwerken van politie- en andere opsporingsapparaten.

Aan de andere kant verstrikt de linkse beweging zich in parlementair gedoe en theoreties geharrewar. Op zich niet ernstig, maar wel als het daarbij blijft.

ONKRUIT is één van de bewegingen, die dat niet zo ziet zitten. In 1974 opgericht, omdat er bezwaren waren tegen de werkwijze van de Vereniging Dienstweigeraars (VD), die zich voornamelijk ten doel stelde op 'te komen voor' de belangenbehartiging van dienstweigeraars (erkenning van politieke bezwaren, betere vervangende arbeid binnen het stelsel van de militaire dienstplicht), waarbij het antimilitarisme op de achtergrond raakte. Diverse aksies werden ook afgewezen wegens 'het in gevaar brengen van de onderhandelingspositie van de VD'.
ONKRUIT wil op een andere manier werken:

- enerzijds van je dienstplicht (die we afwijzen) een zo groot mogelijke politieke daad maken, door alles (hearing, opkomst, processen) aan te grijpen om je politieke ideeën over leger, staat en militarisme kenbaar te maken;
- anderzijds niet alleen uitgaan van de dienstplicht, maar ook allerlei militaristische tendensen aan de kaak stellen door er aksies tegen te voeren. Daarom is het voor Onkruid ook belangrijk om vrouwen en niet-dienstplichtigen te organiseren, immers het militarisme vormt een bedreiging voor ons allemaal. Daar vermeden heeft Onkruid in het verleden aksies gevoerd tegen vliegsjowa, de YF-16 e.d.

Een kenmerk van aksies van Onkruid is misschien wel dat we geen kotte termijn eisen stellen, of geloven in de afbraak van het militarisme via de politieke partijen; dat kunnen we alleen zelf. Onkruid verandert eens per maand in Drecht en brengt vele mooie affiches uit. Ook de brochure 'VOOR EEN VRIJE WERELD'.

ONLICHTINGEN: PLO TREK [REDACTED] ONTINNEN.