

13 juni 1962

U 6104/62 - C 46 - P1/PS9.

GEHEIM

Land: Frankrijk.
Onderwerp: Generaal De GAULLE.

FA 103 59/14

Referenties:

Vrouw.

Datum van waarneming: Eind mei 1962.

Bron: Betrouwbaar.

Opmerkingen:

Mede verzonden aan: de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY
Minister-President

Plein 1813 no. 4

'S-GRAVENHAGE.

GEHEIM

GEHEIM

Frankrijk

GENERAAL DE GAULLE

Een particulier Frans instituut heeft een studie over de persoon van De GAULLE gemaakt. Hiervoor werden zijn geschriften, redevoeringen en politieke gedragslijn geanalyseerd. De medewerkers van het instituut zijn Europees georiënteerd. De conclusie van de studie kan als volgt worden samengevat:

Niemand - en dit geldt zelfs voor de ministers - kent de gedachten van Generaal De GAULLE. Alles wat hij zegt, kan op twee, drie manieren worden uitgelegd. Tegen SALAN heeft hij gezegd: "L'avenir de l'Algérie se fera avec la France..." Het belangrijkste in deze zin was "avec" - zo betekende de zin, dat Algerije zelfstandig zou worden. En zo is het met al zijn uitlatingen. Nooit kan men weten of het verbum, het adjectief of het substantief de waarheid behelst en de rest dient om die te verhullen. Dezelfde man, die altijd over "la grandeur de la France" spreekt, zegt aan het slot van zijn beruchte laatste persconferentie, dat hij na zijn dood minder "le vide" dan het "trop plein" verwacht - een geslaagde cabaretgrap, die echter bewijst, dat het hem niet om Frankrijk te doen is, want dat leeft langer dan hij, en als hij het zou willen dienen en groot maken, zou hij zich op stabiliteit na zijn dood moeten richten...

Het gaat hem dus om zijn persoonlijke macht. En in de opbouw en het handhaven daarvan is hij van een angstwekkende kracht, een ware rots. Bij de generaalsputsch stond hij alleen en hij heeft, geheel alleen, alle tegenkrachten vernietigd. In het najaar van 1958 gaf hij reeds bevel beledigingen tegen het leger niet meer te vervolgen. Toen reeds bond hij een strijd aan, die met

GEHEIM

Evian eindigde, waarvoor het leger moest worden uitgeschakeld. - Hij ziet op lange zicht de soevereine werking van propaganda. -

De fundamentele gedachten van De GAULLE kunnen in de volgende punten worden samengevat:

*// die vrees
wie niemand heeft.*

1. De GAULLE gaat er van uit, dat het communisme voor West-Europa onvermijdelijk is - het zal voorbijgaan, maar hij meent, dat Europa er door heen moet - misschien kan Frankrijk er aan ontkomen, maar dan heeft het geluk gehad.
2. Daarom moet Europa uit het Atlantisch verbond worden losgebroken, opdat onderhandelingsmogelijkheden met de Sowjet-Unie kunnen ontstaan. Dat bedoelt hij met zijn "Europa van de Oeral tot Brest". Daar moet het "Europa van het IJzeren Gordijn tot Washington" tegenover gesteld worden. Wanneer De GAULLE nu zo hard is ten aanzien van Berlijn e.d., dan is dit alleen om vuistpanden voor zijn latere onderhandelingen met CHROESJTSJOW te behouden. Daarom is het van belang om onder alle omstandigheden neen te blijven zeggen tegen de zgn. Europese Unie-plannen van de generaal. Hoe smakelijk hij die plannen ook inkleedt, altijd zullen zij zo geformeerd zijn, dat die twee doelstellingen kunnen blijven nagestreefd worden: Europa losbreken uit het Atlantisch verbond, latere onderhandelingen met CHROESJTSJOW. Niemand weet tot hoever hij bereid zal zijn te gaan, als hem dat gelukken zou.
3. De GAULLE is zeer onder de indruk van de gedachten van STARLINGER, die hij via ADENAUER heeft leren kennen. Hij rekent er op, dat het demografisch opdringende Verre Oosten door de Sowjetrussische bommen in

GEHEIM

bedwang zal worden gehouden. Dat is trouwens ook een van de belangrijkste redenen waarom hij de atoombom wil hebben: hij meent, dat de Sowjet-Unie het gele ras in toom zal houden - de Franse atoombom moet er toe dienen het zwarte ras in te tomen. De generaal houdt niet van Afrika. Het liefst zou hij Frankrijk, eventueel West-Europa, verder willen laten ontwikkelen en zich Afrika van het lijf houden, aan zichzelf overlaten. Kortgeleden werd de Franse ambassadeur in Togo door De GAULLE ontvangen, wiens eerste woorden waren: "Et qu'est ce qu'il veut, votre nègre? Des sous?"

-0-0-

Eind mei 1962.

GEHEIM