

22 november 1961

U 14667/61 - C 46 - P1/PS9.

*PA 10 200/17*

Land : Kongo.  
Onderwerp : Vertrouwelijk gesprek met de Kongolese Minister van Landbouw.

**GEHEIM**



Referenties :  
Datum van waarneming : Eerste helft november 1961.  
Bron : Betrouwbaar.

Opmerkingen :

Verzonden aan: de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY  
Minister-President

Plein 1813 no. 4  
's-GRAVENHAGE.



## Kongo

VERTROUWELIJK GESPREK MET DE KONGOLESE MINISTER VAN  
LANDBOUW

De Kongolese Minister van Landbouw, Jean WEREGEMERE, maakt thans een wereldreis. Hij bezit een aanbevelingsbrief van President KASAVUBU aan KENNEDY.

WEREGEMERE komt uit de landbouw- en boerenwereld en is een van de belangrijkste figuren in de regering ADOULA, als een verbindend en verzoenend element, overtuigd pro-Westers, maar uiterlijk politiek neutraal.

In een vertrouwelijk gesprek deelde hij mede, dat hij alle volmacht van zijn regering had om zoveel mogelijk steun in het Westen te zoeken. Volgens WEREGEMERE is er geen communisme onder de Kongolezen; alleen enkele leiders hebben bij het begin van de onafhankelijkheid veel geld uit Moskou aangenomen. Dat de Russen niet konden slagen is te danken aan het feit, dat de bevolking niet communistisch is. De binnenlandse politieke verhoudingen ontwikkelen zich zeer snel. Het Westen heeft nog een kans, maar dan moeten spoedig verstrekkende maatregelen genomen worden. Er moeten Westeuropese deskundigen naar de Kongo komen, volgens WEREGEMERE, die eventueel politieke invloed zouden kunnen uitoefenen door vertrouwelijke, onopvallende adviezen. WEREGEMERE heeft concrete plannen om te komen tot de oprichting van een christen-democratische partij. Hij meent, dat hij voldoende politieke invloed heeft om dit te kunnen verwezenlijken, als hij maar voldoende steun van het Westen verkrijgt. Van Italiaanse zijde is al positief gereageerd en is be-

sloten binnen twee maanden zes Italiaanse landbouwdeskundigen naar Leopoldville te zenden om als zuivere technici advies uit te brengen in alle provincies, daarbij echter ook het terrein voorbereiden voor een christelijke politieke partij. Het is duidelijk, dat deze partij dan pro-Westers zal zijn, maar niet openlijk, dus gecombineerd met het gewone "non-alignment".

Niettegenstaande deze initiële steun is het niet zeer waarschijnlijk, dat WEREGERE reeds in dit stadium er in zal slagen een dergelijke christendemocratische partij op te richten. Aangenomen moet worden, dat dit op niet geringe moeilijkheden zal stuiten. WEREGERE maakt een zeer betrouwbare, rustige, intelligente indruk, helder, een man die weet wat hij wil, geen extremist, bewust katholiek, zeer pro-Kongo, echter zonder wrok, ook als hij de Belgen critiseert. Hij is overigens ook zeer kritisch tegenover de U.N.O., verwerpt volkomen de idee van een zelfstandig Katanga, dat zijns inziens geheel en al door de Société générale de Belgique tot deze onafhankelijkheidspolitiek werd aangespoord. Overigens is hij van mening, dat Kongo door zijn centrale ligging en zijn enorme grondstoffen voor de politieke toekomst van Afrika beslissend zal zijn.

---

Eerste helft november 1961.