

15 april 1959

U 4000/59 - C 46 - P1/PS9.

17 9692/117

GEHEIM

Land: Egypte.

Onderwerp: Mogelijke nieuwe politieke avonturen van NASSER.

Referenties:

Datum van waarneming: Tweede helft maart 1959.

Bron: Betrouwbaar.

Informatie: Van Britse ambtelijke en politieke zijde.

Opmerkingen:

19/4

Verzonden aan: de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr L.J.M. BEEL
Minister-President

Plein 1813 no. 4

's-GRAVENHAGE.

GEHEIM

Egypte

MOGELIJKE NIEUWE POLITIEKE AVONTUREN VAN NASSER

Zowel in Britse ambtelijke als politieke kringen wordt uiting gegeven aan de verwachting dat NASSER, gezien de mislukking van de Mosoel-opstand en andere politieke tegenslagen, weldra behoefte zou kunnen gevoelen aan nieuwe politieke avonturen om zijn prestige in de Arabische wereld te herstellen. Hij heeft eerder zijn toevlucht in politieke "bliksemafleiders" gezocht.

Een van de mogelijkheden waaraan men denkt is een politiek avontuur in Libye. Er is in Libye sprake van een nieuwe onrust over de kwestie wie van zijn talrijke familieleden koning IDRIS zal opvolgen. IDRIS heeft de laatste tijd wederom een aantal van zijn familieleden gevangen genomen of verbannen, omdat hij hen van de opvolging wil weren. Het is bekend, dat enigen van de leden van IDRIS' uitgebreide familie uitgesproken Egyptophiel zijn. Het zou NASSER natuurlijk zeer welkom zijn, indien een van dezen IDRIS zou opvolgen. In Libye liggen verschillende mogelijkheden voor Egypte open om zich opnieuw als de tegenstander en bestrijder van het Westers imperialisme op te werpen, onder meer de aanwezigheid van de Britse en Amerikaanse strategische vliegvelden. Een tweede voordeel voor NASSER indien hij in Libye vaste voet aan de grond zou kunnen krijgen, is dat hij aanzienlijk krachtiger druk zou kunnen uitoefenen op een van zijn politieke concurrenten en rivalen, namelijk BOURGUIBA, de president van Libye's buurstaat.

Een tweede mogelijke bliksemafleider voor NASSER is hernieuwde activiteit tegen Israël in de vorm van zogenaamde "storingsvluchten", uit te voeren door

militair geëfende Palestijnse Arabieren, in het gebied van Gaza gelegerd. Het is bekend, dat Egypte enige tijd geleden begonnen is met de reorganisatie en heropleiding van deze ongeregelde troepen.

Een derde, doch zeer geringe mogelijkheid is een toenadering tot HOESSEIN. In Britse regeringskringen neemt men aan, dat NASSER hier wel voor voelt, doch dat hij bang is, dat Israël op een dergelijke stap zou reageren door het Jordaanse gebied ten westen van de Jordaan te annexeren, een kans die des te groter is omdat de verhouding Irak-Egypte zo slecht is.

Tweede helft maart 1959.