

KONINKLIJKE MARINE

a/b
bij Hr. Ms.
Bur. Inlichtingenofficier
Tel. no. Nederlandse Antillen.

Men wordt verzocht bij het antwoord
datum en nummer van deze brief
nauwkeurig te vermelden.

Geheim

358/4/62/pmh

cat.
E.O.
seer

AAN
de commandant
marinierskazerne "Savaneta"
A R U B A.

Uw kenmerk	Uw brief van	Ons nummer 877/G/62/IONA. Curacao,
Onderwerp: Info. Bull. No. 85. en 86.		Datum 8 december 1962.

Hierbij heb ik de eer U Weledelgestreng
aan te bieden Informatie Bulletins No. 85 en
No. 86.

De Commandant der Zeemacht
in de Nederlandse Antillen,
voor deze,
De Stafofficier Inlichtingen,

D.P. Gaillard.
LTZSD1.

Indice:

INFORMATIE - BULLETIN No. 85.

8 december 1962.

Nicaragua.

1. Na geruime tijd werd wederom iets omtrent het Caraïbisch Legioen vernomen. Gemeld wordt, dat generaal Miguel Angel Ramirez Alcantara in Mei van dit jaar in Costa Rica contact heeft gehad met Francisco Orlich (broeder van de president van Costa Rica, dr. Fernando Aguero (oppositie-leider in Nicaragua), Frank Marshall, minister van openbare veiligheid in Costa Rica en met diplomatieke vertegenwoordigers van Venezuela en Peru.

Plannen voor een gewelddadige omverwerping van het Somoza-regime in Nicaragua zouden zijn besproken.

Ter toelichting moge dienen, dat het caraïbische legioen enige naam maakte in de jaren '47, '48 en '54 door mislukte acties tegen het Trujillo-regime in Santo Domingo ('47 en '54) en door deelname aan de burgeroorlog in Costa Rica in '48 waardoor in dit land Figueres aan de macht kwam.

Er is veel legendevorming en geheimzinnigheid rond dit caraïbische legioen, maar in feite gaat het om een paar honderd internationale avonturiers, min of meer militair geensadreed en geleid door de, door de Trujillo's uit zijn land verdreven, dominicaanse generaal Ramirez.

Er is alle reden om aan te nemen, dat dese Ramirez op een, zelfs in dit milieu als corrupt beschouwde wijze, gelden bestemd voor dit legioen ten eigen bate aanwendt.

In 1959 was hij bezig gelden te verzamelen voor een expeditie vanuit Cuba tegen Trujillo in Santo Domingo maar werd in Cuba gearresteerd en week later uit naar Honduras, waar hij instructeur werd aan een opleidingsschool van de guardia civil.

Een - volgens eigen beweringen - martelaarschap ten behoeve van de Anti-Castro zaak gedurende een verblijf op de Isla de Pinos is ongefundeerd, hij is daar nooit geweest.

De naam van het caraïbisch legioen is terecht of te onrecht altijd verbonden geweest aan weerstand tegen dictaturen in het caraïbisch gebied. Te betwijfelen valt echter of oorspronkelijke beschermers ervan en kampioenen van de strijd tegen de dictatuur van anderen, zoals Figueres, Betancourt e.d., thans nog ernstig zaken met Ramirez kunnen of willen doen; in de politieke onderwereld van het caraïbisch gebied schijnt Ramirez echter nog wel een of andere rol te kunnen spelen.