

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

FA 1645/18

'S-GRAVENHAGE, 2 Augustus 19 50
Javastraat 68

No. 89481

Bijl.: één

GEHEIM

Betr.: Circulaire van
"Nationaal Verbond"

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 15 Februari j.l., no. 79808, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden copie van een circulaire van het te 's-Gravenhage gevestigde "Nationaal Verbond".

Deze circulaire is kortgeleden door het bestuur dezer organisatie toegezonden aan de leden en aan de besturen en leden van de met het "Nationaal Verbond" samenwerkende organisaties.

HET HOOFD VAN DE DIENST
Voor deze:

1. de Minister President,
1. de Minister v. Binnenlandse Zaken,
1. de Minister v. Buitenlandse Zaken,
1. de Minister v. Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen,


Mr A. van Maanen.

-GRAVENHAGE.

7134 - '49

Met groote heeren is het slecht
kersen eten,
Zij nemen zelf het vleesch en
gooien met de pitten!

Tijdens den laatsten wereldoorlog in den strijd tegen Japan heert het kleine Nederland dapper zijn machtige bondgenooten bijgestaan. De Engelsche kranten schreven, naar aanleiding van het moedig optreden der Nederlanders, met dikke koppen op de voorpagina's: "The Dutch do it again!" Onze daarginds vechtende vloot ging verloren. Gedenk Karel Doorman!

Wat is Nederlands belooning geweest?

Toen Nederland rust en orde in eigen rijk wilde herstellen, verzetten U.S.A. en het Britsche Rijk zich daar heftig tegen en drongen ze ons, zwakke verarmde land het grootste gedeelte van ons Rijk te laten afscheuren. In Britsch Malakka evenwel blijft Engeland met kracht van wapenen den scepter zwaaien en heet het aldaar de strijd tegen het communisme. Nederlandsch Borneo behoorde volgens de groote heeren onafhankelijk te worden. Britsch Borneo bleef Britsch!

Natuurlijk was deze gang van zaken niet noodig geweest als wij een slinke wijze regeering hadden bezeten. Amerika en Engeland trokken een verdedigingsgordel ten Westen van Rusland. In dezen gordel, deze ketting, is Nederland een zeer klein schakeltje. Een ketting is niet sterker dan zijn zwakste schakel. Daarin lag onze macht. Indien Nederland als voorwaarde van deelneming aan het Atlantisch Pact den eisch gesteld had, dat Amerika en Engeland met hun volgelingen hun ongeoorloofde inmenging en dwang in de Indisch aangelegenheid moest staken, dan zouden de groote heeren wel opgehouden hebben met ons de pitten toe te werpen. Die westelijke gordel immers is voor Engeland een onmisbaar levensbelang.

Helaas worden het Nederlandsche Volk en zijn regeering door al deze ten hemel schreiende schande en onatzienbare schade niets wijzer. Als haantje de voorste is de Nederlandsche Regeering erbij om een oorlogsschip naar het verre Oosten te zenden, om de U.S.A. in den strijd tegen N.Korea te helpen. Als een speldeknoopje staat ons land op de wereld kaart naast de machtige rijken U.S.A., Britsche Rijk en Sovjet Unie. Waarom moet het zwakke kleine doodarme Nederland, berooid van zijn levensader Indië, nog meer verarmend en verzwakkend, doordat zijn krachtigste, beste zonen en dochteren naar andere Staten emigreeren, waarom moet dat berooide speldeknoopje zich hals over kop storten in de heftigste botsing, die de wereld ooit gekend heeft, de a.s. botsing tusschen de twee grootste wereldmachten U.S.A. en S.U.? Het einde zal de last dragen.

De naaste plicht van Nederland evenwel, zijn dure plicht ten opzichte van de Ambonneezen, van wie duizenden sneuvelen in trouw, ja zelfs dóór hun trouw aan Nederland en Cranje, wordt verzaakt.

*W.g. Meur. Mondijn - Heeres de
J.J. Monlyn. Plomdes
de Heer.
L.A. van Kempen.*