

UITEBOUT

15 Juni 1950 x

86480
B
IV & V 2
6

VERTROUWELIJK

Internationaal Legioen
der Wereldburgers.

In antwoord op het gestelde in Uw schrijven d.d. 31 Mei 1950 Kabinet no. V. 27 - 50 en onder terugzending der daarbij gevoegde bijlagen, heb ik de eer Uwe Excellentie bijgaand te doen toekomen een afschrift van een rapport, betreffende het Internationaal Legioen der Wereldburgers, welk rapport op 17 Mei 1950 werd toegezonden aan alle Commissarissen der Koningin in de provincies.

Te Uwer nadere informatie diene, dat de Landelijke Bestuursraad, vermeld in het stuk, als bijlage 5 gevoegd bij Uw bovengenoemd schrijven, ter vergadering op 27 Mei j.l. te Amsterdam, niet werd geïnstalleerd.

Op laatstbedoelde vergadering werden door een der aanwezigen vragen gesteld aan P. F. Kremers, betreffende zijn verleden en zijn politieke instelling, alsmede omtrent de financiën van het Internationaal Legioen der Wereldburgers.

Tengevolge van de hieruit tussen vragensteller en P. F. Kremers ontstane, vrij heftige discussie, voelde geen der aanwezigen er iets voor nog zitting te nemen in de te formeren Landelijke Bestuursraad.

Daar de financiën van het Legioen zich momenteel in zeer deplorabele toestand bevinden en door de gebeurtenissen op de vergadering van 27 Mei j.l. de morele steun aan het Legioen, verleend door vele vooraanstaande Nederlanders, vrijwel geheel zal wegvallen, wordt dezerzijds verwacht, dat het Legioen gedwongen zal zijn, zijn werkzaamheden binnen afzienbare tijd geheel te staken.

Naast P. F. Kremers, genoemd in bijgaand rapport, zijn de navolgende personen leden van het Stichtingsbestuur van het Internationaal Legioen der Wereldburgers:

1. Mr. Willem Frederik Jacob Fischer, geb. 15-3-1911 te Ede, wonende te Ede. Mr. Fischer behoorde na 1945 tot de vooraanstaande leden der Nederlandse Bellamy Partij, uit welke tijd zijn bekendheid met P. F. Kremers dateert;
2. Hendrik Bernardus Bakker, geb. 24-1-1910 te Amsterdam, wonende te Amsterdam. Bakker is een trouw volgeling van P. F. Kremers bij diens diverse politieke aspiraties, achtereenvolgens in de Nederlandse Bellamy Partij, de Partij van de Daad, de Wereld Federalisten Beweging en het Internationaal Legioen der Wereldburgers.

 HET HOOFD VAN DE DIENST.

Aan Z.E. de Minister van Onderwijs
Kunsten en Wetenschappen,
t.a.v. de HoogEdelGestr. Heer
Mr. H.J. Scholvinck
te 's-GRAVENHAGE.

Mr. L. Einthoven.

VERTROUWELIJK

INTERNATIONAAL LEGIOEN DER WERELDBURGERS.

Het Internationaal Legioen der Wereldburgers werd opgericht in Mei 1949 door Petrus Franciscus KREMERS, geboren 20 Augustus 1914 te Eindhoven, wonende Rokin 34 te Amsterdam.

Het doel van het Legioen is het propageren van de gedachte van één federale wereldregering. Ter bereiking van dit doel bestaan plannen tot het oprichten in diverse plaatsen van Nederland van z.g. "Vrijcorpsen", waarvan de leiding berust bij een "Commandant". De leden ("vrijwilligers") dezer vrijcorpsen zijn geen contribuerende leden; zij stellen zich slechts beschikbaar voor acties en propaganda en het inzamelen van gelden door de verkoop van bonnen, variërend in waarde van f. 0.25 tot f. 10.--.

Het Legioen kent geen vastgestelde bestuursvorm met statuten, reglementen, contribuerende leden, etc., doch wordt geheel geleid en bestuurd door P.F. Kremers volgens zijn persoonlijke inzichten.

Tot de oprichting van het Legioen is Kremers gekomen, nadat hij in begin 1949 door zijn onbeheerst en demagogisch optreden in de - indertijd eveneens door hem opgerichte - Wereld Federalisten Beweging, gedwongen was zijn voorzittersfunctie in deze beweging op te geven, waarbij een schuld van f. 7000.-- door hem en het door hem aangestelde bestuur werd nagelaten.

Als Algemeen Voorzitter der Wereld Federalisten Beweging gaf P. F. Kremers in 1948 een "Appel aan het geweten van het Nederlandse Volk" uit, waarin was opgenomen een door 218 vooraanstaande Nederlanders, merendeels Professoren, ondertekend manifest, waarin werd opgeroepen tot steun aan de Wereld Federalisten Beweging.

Thans verzamelt Kremers wederom handtekeningen van vooraanstaande Nederlanders onder een door hem ten behoeve van de propaganda voor het Internationaal Legioen samengesteld manifest, waarbij hij het reeds tot ruim 150 handtekeningen van professoren e.d. heeft kunnen brengen.

Kremers heeft de gewoonte bij zijn propaganda zoveel mogelijk klinkende namen aan te halen; o.a. geeft hij pamfletten uit met de portretten van diverse kamerleden, die zich wel eens hebben uitgesproken over het feit, dat één wereldregering ideaal zou zijn ter vermindering van oorlog. Deze pamfletten vestigen bij oppervlakkige lezing de indruk, dat deze mensen zich speciaal voor steun aan het Legioen hebben uitgesproken.

Ook schroomt Kremers niet de waarheid enig geweld aan te doen, indien dit naar zijn mening de propaganda voor het Legioen ten goede kan komen. Zo liet hij in de kop van het door hem geredigeerde propaganda orgaan "Extra - Editie" in September 1949 vermelden, dat de oplage bestond uit 1.800.000 exemplaren, terwijl de werkelijke oplage slechts 40.000/bedroeg.

Ten behoeve der propaganda voor het Legioen werd door Kremers in Februari 1950 het perceel Korte Poten 57 te 's-Gravenhage gehuurd tegen een wekelijkse huursom van f. 120.-- en een contante borgstorting van f. 7000.--. Voor de inrichting van het hier gevestigde propagandacentrum betaalde hij in de eerste instantie f. 9000.-- contant. De herkomst der aan Kremers ter beschikking staande fondsen is tot heden nog niet geheel duidelijk.
/exemplaren

Getuigen de organisatie van het Legioen en de inhoud der artikelen in het orgaan "De Wereldburger", waarvan P. Kremers hoofdredacteur is, niet van een gedegen en goed gefundeerde opzet der beweging, de persoon van Kremers is al evenmin een waarborg voor de integriteit en oprechtheid van de leiding der beweging.

Voor het eerst deed Kremers van zich spreken in 1931, toen tegen hem proces-verbaal werd opgemaakt terzake inbraak in een postkantoor te Eindhoven.

In 1932 begon hij als standwerker op de markt te Eindhoven sigaren te verkopen, opende daarna een sigarenzaak, die echter snel verliep en begon toen in Amsterdam de Bontveiling Krasnapolsky, welke onderneming in 1946 op een faillissement uitliep. Gebleken is, dat op deze veiling vloerkleden waren verkocht, die van diefstallen in Eindhoven en omgeving afkomstig waren. Kremers heeft verder nog een zestal processen-verbaal en veroordelingen te zijnen laste terzake overtredingen van de Tabakswet, oneerlijke concurrentie, belediging, mishandeling en opruiing.

Ook op politiek gebied vertoont Kremers' levensweg een vrij kronkelig beeld.

Na aanvankelijk lid te zijn geweest van de Rooms-Katholieke Staats Partij, werd hij in 1945 lid der Nederlandse Bellamy Partij, waarvoor hij een vurig propagandist was.

In Augustus 1946 richtte hij de Partij van de Daad op, die ten doel had o.a. "de kapitalistische maatschappijvorm met alle middelen, die niet in strijd zijn met de "Grondwet van de Partij" te bestrijden en af te schaffen". De Partij van de Daad stelde zich overigens op een volkomen geweldloos en pacifistisch standpunt.

Als Voorzitter van de Partij van de Daad werd Kremers op 19 September 1946 gearresteerd, i.v.m. door hem gehouden toespraken met opruiend karakter, welke toespraken gericht waren tegen de uitzending van troepen naar Indonesië.

In Mei 1946 stelde hij zijn kunstzaal ter beschikking van kunstenaars, die een tentoonstelling organiseerden ter ondersteuning van het verkiezingsfonds van de C.P.N..

Begin 1947 richtte Kremers de Wereld Eenheid Beweging op, later genaamd Wereld Federalisten Beweging, waarvan hijzelf Algemeen Voorzitter werd. In het voorjaar van 1949 werd hij gedwongen zijn functie in die beweging neer te leggen, daar het bestuur niet gediend was van zijn eigenmachtig optreden.

Hoewel Kremers geen communist is, kan worden aangenomen, dat hij niet geheel afwijzend staat tegenover de communistische ideologie.

Mede in verband met het feit, dat de organisatie van het Legioen geen enkele waarborg biedt tegen infiltratie van de zijde der communisten én het feit, dat Kremers, die onbepikt leider is van het Legioen, beschouwd dient te worden als een man, die het liefst zonder werken aan de koel tracht te komen, bovendien een zwak heeft voor geld en persoonlijk op verscheidene punten de acties, uitgaande van de C.P.N. moreel ondersteunt, kan het Internationaal Legioen der Wereldburgers niet beschouwd worden als een bonafide organisatie.