

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

FA 1259/18  
S-GRAVENHAGE, 11 April  
Javastraat 68

1950

No. 83041

Bijl.: één

GEHEIM

Betr.: Samenkomst in de Chinese  
Ambassade te 's-Gravenhage

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een geheim rapport over een op 31 Maart j.l. in de Chinese Ambassade te 's-Gravenhage gehouden samenkomst en over een besluit tot het houden van een geldinzameling ten behoeve van de slachtoffers van de hongersnood in China.

Over de in het rapport bedoelde gelden, die vroeger bij de Ambassadeur in bewaring waren, handelen mijn zeer geheime brieven van 31 October 1949 no.72512 en van 18 Januari 1950 no.77897.

HET HOOFD VAN DE DIENST,

Aan:  
-Z.E.de Minister President,  
Z.E.de Minister v.Binnenlandse Zaken,  
Z.E.de Minister v.Buitenlandse Zaken,  
Z.E.de Minister v.Justitie,  
Z.E.de Minister v.Uniezaken en Overzeese  
Rijksdelen,

  
Mr L.Einthoven.

te § 7134 - S-GRAVENHAGE.

Uit goede bron is vernomen, dat de voormalige Ambassadeur der nationale Chinese regering te Den Haag meerdere prominente figuren uit de Chinese gemeenschap der grotere plaatsen in Nederland heeft opgeroepen om op Vrijdag 31 Maart j.l. in de Chinese Ambassade samen te komen. Aan deze oproep hebben meerdere Chinezen wonende te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gevolg gegeven.

De ex-Ambassadeur heeft toen medegedeeld, dat door de beslissing der Nederlandse Regering om de regering van MAO Tse Tung te erkennen de werkzaamheden voor hem waren geëindigd.

Ten aanzien van de gelden, die vroeger bij de Ambassadeur in bewaring waren is de aanwezigen medegedeeld, dat deze nog niet beschikbaar waren en derhalve niet konden worden overgedragen zoals was verzocht. Verder werd omtrent deze gelden geen enkele positieve toezegging gedaan.

De ex-Ambassadeur deelde verder nog mede, dat hij voornemens was over enige tijd - hierbij werd geen datum genoemd - naar Amerika te vertrekken, waarheen zijn echtgenote reeds vertrokken moet zijn. Vandaar zou hij dan mettertijd naar China vertrekken. Alvorens Nederland te verlaten zou hij bij wijze van afscheid allen nogmaals verzoeken samen te komen.

Na afloop van deze bijeenkomst verzamelden de meesten der aanwezigen zich in het Chinese restaurant "Insulinde" aan de Herengracht te Den Haag. Daar is toen besloten gelden in te zamelen voor de slachtoffers van de huidige hongersnood in China. Om tot deze inzameling te komen zijn voor elk der grotere plaatsen enige personen aangewezen, die daarmede belast zouden worden.

---

11 April 1950.