

VERTROUWELIJK

DEMONSTRATIEVE OPTOCHT VAN DE C.P.N. GERICHT TEGEN DE K.V.P.

Op Donderdag 31 Mei vond te Amsterdam de door de C.P.N.-leiding georganiseerde en tegen de z.g. K.V.P.-terreur gerichte demonstratieve optocht plaats, waarvoor door de plaatselijke autoriteiten toestemming was verleend.

Bij de aanvraag om toestemming werd de overtuiging uitgesproken dat zeker 10.000 personen aan deze demonstratie zouden deelnemen en werd op veel politie-assistentie aangedrongen.

De op grote schaal gevoerde propaganda ten spijt werd aan deze in de avonduren gehouden optocht, welke een uitgesproken communistisch karakter had, door niet meer dan 1.000 personen deelgenomen.

Voorafgegaan door jeugdige vlaggendragers en een muziekcorps, liepen aan de kop van de stoet vooraanstaande partij-functionarissen zoals Gerben Wagenaar, Paul de Groot, Henk Gortzak, Nico Luirink en Joop Wolff.

In de stoet werden leuzen als "Eenheid tegen Romme", "Nederland een ruk naar links", "Voor het vrije woord", "Eenheid van alle democraten tegen de reactie" en "In Limburg en voor de radio vrije meningsuiting" meegevoerd.

Geen toestemming was verleend voor het meevoeren van de door de communisten voor deze demonstratie bedachte leuze "Amsterdam duldt geen K.V.P.-terreur".

Vele deelnemers hadden echter op hun kleding de vooraf te koop aangeboden kaarten voor deelname aan de optocht, waarop de verboden leuze was afgedrukt, bevestigd.

Ook een beschadigd C.P.N.-verkiezingsbord werd meegevoerd.

Op het Beursplein werd door Henk Gortzak een propagandistische verkiezingsrede gehouden, waarin hij o.m. het onklaar maken van een geluidsinstallatie tijdens een verkiezingsrede van Minister Drees in Limburg, het vernielen van verkiezingsmateriaal van de P.v.d.A. en de C.P.N. alsmede het onthouden van zendtijd aan de C.P.N. ter sprake bracht.

Zowel tijdens het voortgaan van de optocht als tijdens de meeting op het Beursplein werd druk gecolporteed met de bladen "De Waarheid", "Vrede" en "De Stem van het Verzet".

Tijdens de optocht waren langs de gehele route op een afstand van ca. 150 M. van elkaar verwijderd, groepjes van 4 à 5 man opgesteld. Dit waren kennelijk de z.g. "ordewachten" van de C.P.N., die de stoet tegen eventuele tegenacties moesten beschermen. Incidenten hebben zich echter niet voorgedaan.

Niettegenstaande men door minder personen naast elkaar te laten lopen en de onderlinge afstanden te vergroten de optocht het aanzien van een massale demonstratie met een algemeen karakter trachtte te geven, kan deze met veel ophef aangekondigde C.P.N.-actie als een fiasco worden aangemerkt.

Juni 1956